

kampioen



POSTNL: PORT BETAALD / PORT PAYÉ PAYS BAS

ADRESWIJZIGING: ZIE COLOFON

Food Truck Festivals

Rrrollend Lepeltje lepeltje Trek! Convoi de fêt

KEUKENS OP WIELEN



3
FOODIES
EN HUN
TRUCK

Oldtimers omgebouwd tot rollende keukens die heerlijk en eerlijk eten serveren; deze zomer kom je ze weer overal tegen. Drie foodtrucks over hun culinair idealisme.

5

De mens **Herman van Vliet (57)**
De truck **Lekkere Trek**
Het eten **Eerlijk regionaal**

'Het is mijn missie mensen te verleiden om op straat anders te eten. Ik ben ongerust over de kwaliteit van ons eten en onze gezondheid. De man met de pet eet slecht; te veel, vet, zout, zoet en goedkoop. We willen hem verleiden met smaak. En uiteindelijk hopen we dat hij weer een band opbouwt met de producent, wil betalen voor kwaliteit, en zo veel mogelijk biologisch en lokaal gaat eten. Hippocrates zei het al: "Laat voeding uw medicijn zijn". Ik ken mijn leveranciers persoonlijk. De hamburger bijvoorbeeld, is gemaakt van de Friese roodbonte koe van Petra Beerda uit IJlst.

'De man met de pet eet slecht'

Bakker Hamersma uit Grootegast heeft een broodje gemaakt van het meel dat gemalen is in Molen 't Lam uit Woudsend. De ketchup is gemaakt met duindoorn door Oane Kloosterman van Frytsjam in Twijzel.

Mijn schort is van ecologisch katoen en mijn afwasmiddel biologisch afbreekbaar. Ik heb twee Citroën HY's uit 1972, en een daarvan rijdt elektrisch. Ik wil een zo klein mogelijke footprint achterlaten. Dat is belangrijk, voor onze kinderen en voor hun kinderen.

Fysiek is het best pittig om op de truck te staan, dat is ook mijn ambitie niet. Ik ben op zoek naar jongelui die ook iets met eten hebben en hard willen werken. In het ideale geval rijden we elk moment van de dag ergens anders naartoe, van het station naar de universiteit, naar de stad, met voor elke locatie en ieder tijdstip een bijpassend menu.'



De mens **Ingeborg Stadhouders (46)**

De truck **Icoon**

Het eten **Broodjes**

'Ik heb een goede carrière gehad. Van CDA-wethouder van Wageningen tot directeur van een maatschap cardiologie. Sinds eind 2015 ben ik fulltime met Icoon bezig. Horeca is heel hard werken en ik moet in feite weer opnieuw beginnen. Maar toch, ik zie me dit over twintig jaar nog steeds met plezier doen. Ik heb altijd veel buiten de deur geluncht. Op een dag zat ik naar een platte, volgestouwde boterham te kijken en dacht: dit kan anders. Samen met de dochter van mijn partner bedacht ik een broodje waar je het beleg in

'Het zijn de uitersten die het 'm doen'

kunt doen. Dat houdt alle smaken goed bij elkaar. En je eet het als een ijsje, waardoor je er veel rustiger van geniet. Toen het broodje er was, was het zaak om een verkoopmethode te vinden die daarbij paste. We besloten mobiel te gaan. Een oude auto? Daar waren er al heel veel van. Toen we op een dag door het Westland reden, kwam het idee voor een kas op wielen. Inmiddels hebben we twee kassen. Een daarvan is zelfvoorzienend; de zonnepanelen kunnen onze accu's opladen. De oven draait op CHG, groen gas. Zo kunnen we overal staan. Zet ons in een weiland en we kunnen urenlang stand alone koelen en bakken. We hebben dan ook op de gekste plekken gestaan, van een natuurbegraafplaats tot een techno festival. Het zijn die uitersten die het hem doen.'



De mensen **Mieke Bohnen (42)**
en Manon Perdijk (42)

De truck **ChanSoupe**
Het eten **Soep met Franse**
chansons

'We fantaseerden er al een tijdje over, gewoon als hobby, om een eigen bedrijf te starten. Hoe zou dat eruit zien? Tot we dachten: we moeten het maar gewoon doen. Ineens hadden we een prachtige Van Otten caravan uit 1968 achter onze auto hangen. Maar we hadden geen ervaring. Hoe sluit je zoiets aan? Je bent veel breder op de weg, voelt de hobbels extra goed en moet de bocht veel ruimer nemen. De renovatie kon beginnen. Met het schilderijtje van het

'Ons eerste marktje was schrikken'

zigeunermeisje gingen we in de bouwmarkt langs de verfkleuren. Dit combineerden we met een jaren '30 gevoel, met Franse chansons die we op een oude platenspeler draaien. Maar ook met oosterse tapijtjes. Twee vrouwen die samen een caravan ombouwden, dat vonden we best stoer. We hadden nog nooit eigenhandig een keuken gemaakt. Maar je moet het gewoon doen. Als je eenmaal bezig bent, is het niet zo ingewikkeld. We hebben vooral besloten om ervan te genieten. Maar ons eerste marktje was schrikken. We kwamen te laat, de caravan vloog van de auto af, we hadden geen stroom om de soep op te warmen, en een derderangs volkszanger joeg onze klanten weg. Aan het eind van de dag hadden we vijf euro verlies gemaakt, maar waren we een hele ervaring rijker.'



FOODFESTIVAL

Waar staan de foodtrucks deze zomer?

JULI

1-3 JULI RRROLLEND ROERMOND

Vooral foodtrucks, maar ook entertainment, in diverse steden.

Munsterplein, Roermond

1-3 JULI ETEN OP ROLLETJES

Vooral culinaire verrassingen, maar ook theater, zweefmolen en muziek.

De Lichtfabriek, Haarlem

1-3 JULI LEPELTJE LEPELTJE

Mobiele keukens, bands, dj's, kinderprogramma en spullenmarkt.

Het Nieuwe Kerkhof, Groningen

7-10 JULI TREK!

Openluchtrestaurant, opgeluisterd door jong talent en een eigen gelegenheids-BurgeR-meester.

Paleiskwartier, Den Bosch



8-10 JULI LEPELTJE LEPELTJE

Mobiele keukens, bands, dj's, kinderprogramma en spullenmarkt.

Ter Pelkwijkpark, Zwolle

8-10 JULI RRROLLEND AMSTELVEEN

Vooral foodtrucks, maar ook entertainment.

Stadsplein, Amstelveen

14-17 JULI TREK!

Openluchtrestaurant, opgeluisterd door jong talent en een eigen gelegenheids-BurgeR-meester.

Amstelpark, Amsterdam

15-17 JULI RRROLLEND KATWIJK

Vooral foodtrucks, maar ook entertainment.

Andreasplein, Katwijk

15-17 JULI PICCALILLI FOOD CAMP

Streetfood festival voor en door Rotterdammer(t)s in een relaxte kamp-setting.

Kralingse Bos, Rotterdam

16-22 JULI RAMBLAS NIJMEGEN

Deze food boulevard is een mini-evenement tijdens de Vierdaagse.

Van Schaek Mathonsingel, Nijmegen

22-24 JULI CLIPPER ROUND THE WORLD

Bootjes kijken en culinair genieten tijdens de indrukwekkende zeilbotenrace.

Willemsoord, Den Helder

22-24 JULI ETEN OP ROLLETJES

Vooral culinaire verrassingen, maar ook theater, zweefmolen en muziek.

Het Worpplantsoen, Deventer

AGENDA



ALLE
FESTIVALS
GRATIS!

AUGUSTUS

6-7 AUGUSTUS CONVOI DE FÊTE

Vrijzinnig festival van en door de festivalmakers.

Nieuw en Meer, Amsterdam

5-7 AUGUSTUS LEPELTJE LEPELTJE

Mobiele keukens, bands, dj's, kinderprogramma en spellenmarkt.

Anne Frankplantsoen, Eindhoven

8-10 AUGUSTUS CONVOI DE FÊTE

Vrijzinnig festival van en door de festivalmakers.

Camping de Lievevinge, Vuren

11-14 AUGUSTUS CONVOI DE FÊTE

Vrijzinnig festival van en door de festivalmakers.

De Kaaij, Nijmegen

12-13 AUGUSTUS BIERFESTIVAL HOP

Bierfestival gewijd aan Rotterdamse brouwerijen, met bijpassende versnaperingen.

West-Kruiskade, Rotterdam

12-14 AUGUSTUS RRROLLEND ALMERE

Vooraf foodtrucks, maar ook entertainment, in diverse steden.

Esplanade Centrum, Almere

19-21 AUGUSTUS RRROLLEND HOOFD-DORP

Vooraf foodtrucks, maar ook entertainment, in diverse steden.

Raadhuisplein, Hoofddorp



61

26-28 AUGUSTUS ETEN OP ROLLETJES

Vooraf culinaire verrassingen, maar ook theater, zweefmolen en muziek.

Lijm&Cultuur, Delft

26-28 AUGUSTUS FOOD SOUL FESTIVAL

Foodtrucks en soul vibes.

Markt, Zoetermeer

26-28 AUGUSTUS RRROLLEND LEIDEN

Vooraf foodtrucks, maar ook entertainment.

Pieterskerkplein, Leiden

26-28 AUGUSTUS PROEFPARK HAARLEM

Kleine proeverijtjes uit de trucks, met muziek van FooDieJays.

Kenaupark, Haarlem



'Lekker
eten,
buitenlucht
& muziek'